

Philip & Anneke Nunn
De Koppele 168
5632 LD Eindhoven



12 november 2018

Beste vrienden en familie,

Het was nooit gemakkelijk om tegen de culturele stroming in te zwemmen. De schrijver van de bijbelse brief aan de Hebreëën herinnerde hen aan hun voorbeeldige gedrag in vroegere dagen toen ze stand hielden in het lijden, toen ze werden beledigd, vervolgd en in de gevangenis gegooid, en vreugdevol de inbeslagname van hun eigendommen aanvaardden. Maar na langdurige tegenwerking begonnen ze moe te worden, te twijfelen, hun zelfvertrouwen te verliezen en wilden ze zich terugtrekken. Hij moedigde hen sterk aan om 'te volharden' (Hebreëën 10: 32-39). Een christen zijn in de westerse wereld wordt steeds moeilijker. We zijn niet gewend een prijs te betalen voor ons geloof. Tegenwoordig worden degenen die de joods-christelijke morele principes onderschrijven waaraan sinds jaar en dag wordt vastgehouden, steeds vaker belachelijk gemaakt en tegengewerkt. Na langdurige sociale oppositie kunnen wij ons ook moe voelen, gaan twijfelen, vertrouwen verliezen en de neiging krijgen ons terug te trekken. Onlangs werd ik in mijn dagelijkse tijd met de Heer sterk bemoedigd door een uitdrukking in een profetisch hoofdstuk: '*... maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen*' (Daniël 11:32). De sleutel om te volharden onder vijandige omstandigheden is om onze God te kennen... ja, weet dat Hij genadig en heilig, liefhebbend en jaloers is, maar weet ook dat Hij met ons is in de strijd - we staan niet alleen!



Onze familie: de grote gebeurtenis in onze familie was de geboorte van ons derde kleinkind, Simeon Philip, geboren op 30 augustus in Peru. Wij in Nederland kunnen haast niet wachten om hem komende zomer te leren kennen! **Steven en Vikki** dienen de Heer al bijna een jaar in Peru door in het christelijke ziekenhuis Diospi Suyana te werken. **Robert & Elsa** zijn ook voor 6 maanden naar Peru verhuisd om te helpen waar nodig. **Edward** zit in zijn laatste studiejaar, en wacht momenteel op een vervangende hartklep. **Julie** is terug van haar 5 maanden in Mexico en studeert nu Human Resource

Management -
en geniet ervan!



Reizen en bediening: Zoals gewoonlijk is een behoorlijk deel van onze tijd gewijd aan onze christelijke gemeente hier in Eindhoven, en aan het bezoeken van andere vergaderingen in Nederland. Philip probeert niet meer dan 2 zondagen per maand weg te zijn. In 2018 diende hij met plezier de vergaderingen in ZO-Frankrijk, en in oktober in ZW-Frankrijk. In april bezocht Philip India samen met Peter van Beugen. Het was bemoedigend aanwezig te zijn op een conferentie in Guntur die door meer dan 20.000 mensen werd bijgewoond, de meesten van hen bekeerde hindoes. God werkt duidelijk nog steeds en roept velen tot Zichzelf. In sommige delen van India is er veel vervolging. In andere delen genieten christenen relatieve vrijheid. We bezochten ook Daniel en Louisa Nunn, die de Heer dienden op Hebron School in Ooty.



Als echtpaar hebben we in juni enorm genoten van een reis van 5 weken naar Colombia, gevolgd door een familiebezoek in Peru. We bezochten mensen thuis, vergaderingen en speciale activiteiten. Een van de hoogtepunten was een weekend met 52 stellen - waarbij het onderwijs was gericht op het verbeteren van je man-vrouw relatie en het opvoeden van je kinderen voor de Heer. Ook bemoedigend was een retraite van twee dagen met een groep van 18 christelijke leraren die 55 seculiere scholen in verschillende delen van Colombia bezoeken om de Bijbel te onderwijzen en kinderen in contact te brengen met de liefde van de Here Jezus. Ze hebben toegang tot zo'n 9000 kinderen per week (kijk voor meer informatie en ondersteuning van dit fantastische werk op mijn website onder Teamwork > Mission support). Anneke genoot van de uitdaging om in Pereira voor een groep van ongeveer 100 zusters te spreken. Ze was gevraagd haar ervaringen te delen over het evenwicht tussen moeder zijn van 4 kinderen, actief zijn in het kerkelijk leven en getrouwd zijn met een drukbezette man. Bij een andere activiteit vroegen ze haar om haar burnout-ervaring te delen: hoe kun je burn-out vermijden, hoe merk je dat je die kant uit dreigt te gaan, en hoe kom je er weer uit. Rust was een vereiste in de Wet. We hebben dezelfde lichamen als degenen die onder de Wet leefden. We functioneren beter als we 'rust' serieus nemen.



Tijds van den Brink, Philip Nunn en Karlijn Goossens in café Substituut.

LHBT tussen gezag en liefde

vertegenwoordigen in een publieke paneldiscussie in Ede over 'Homos en de Kerk.' Dit was een nieuwe ervaring voor Philip (foto van EdeStad).

Samen met Donna, Kees-Jan en Gert werkt Philip aan een nieuwe Nederlandse website genaamd **vernieuwd.com**. Hun doel is om gelovigen te bemoedigen die SSA of genderdysforie hebben, evenals hun vrienden en familie. Als u deze zorg deelt, zijn de volgende twee nieuwe boeken de moeite van het lezen waard: *A Better Story: God, Sex and Human Flourishing* door Glynn Harrison en *God and the Transgender Debate* door Andrew T. Walker.



Schrijven en publiceren: begin dit jaar voltooide Philip een eBook getiteld *Specifiek Zwijgen - Een onderzoek naar de deelname van vrouwen in kerkelijke samenkomsten*. Als uw plaatselijke kerk vrede heeft over dit onderwerp, negeer dit schrijven gewoon. Maar als uw kerk bezorgd is en de Schrift opnieuw onderzoekt over de mogelijke rol van mannen en vrouwen in de Kerk, vindt u hier misschien enkele nuttige tips. Het is beschikbaar op Philip's website in het Engels, Nederlands, Frans en Duits - onder eBooks. De Duitse versie werd afgelopen oktober gepubliceerd door *CMD-Christlicher Mediendienst*. Drie andere boeken zijn gepubliceerd door *Christliche Verlagsgesellschaft mbH*. We hebben genoten van deelname aan hun jaarlijkse Booksellers Conference in Rehe (Duitsland) afgelopen september.



Nogmaals, bedankt voor uw interesse en de tijd die u hebt genomen om deze brief te lezen. Onze dank ook aan diegenen van jullie die regelmatig voor ons bidden en ons op de een of andere manier steunen.

- Philip & Anneke